

God is mijn toevlucht en mijn burcht,
God is mijn schild en mijn vertrouwen.



GEDENKEN WIJ IN ONZE GEBEDEN

MEVROUW

Anna MAES

weduwe van de Heer

Omer, Cyriel VAN SCHOORISSE

geboren te Schorisse op 28 december 1905
en godvruchtig overleden te Ronse op 1 januari 1995,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



Het ene jaar is uit en het nieuwe jaar is begonnen, maar voor deze overledene was het maar kort van duur. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar stond zij als het ware aan de overzet te wachten naar een ander land, het Land van de Heer, dat buiten het bereik is van alle aardse zinnen.

Wij zijn de Heer dankbaar voor deze schone hoge leeftijd, die zij heeft gehad hier op aarde zonder veel miserie. Zij is veel omringd geweest van haar kinderen, kleinkinderen en vrienden, die haar vooral zeer nabij waren sedert haar laatste levensjaren. Wij dra-

gen dit beeld mede van een zwijgzaam, denkend mens, begaafd met verstand en een sterke wil.

"Heer God, laat Uw heilige Engelen uw dienares Anna opnemen en naar het Hemels Vaderland begeleiden, opdat zij, die in U geloofd en op U vertrouwd heeft, de eeuwige vreugde moge genieten.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, ik dank u voor uw liefde en genegenheid en uw talrijke bezoeken. Dit was mij zeer aangenaam. Moge God U hiervoor belonen. Blijft voor mekaar bidden en helpt elkander, zo is het leven schoon.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Namis in de St.-Peterskerk te Schorisse op zaterdag 28 januari 1995 om 19 uur.

De Heer en Mevrouw Lucien VAN SCHOORISSE-
DE ROOSE, kinderen en kleinkind,

De families MAES-MINCKE en
VAN SCHOORISSE-MERTENS,

danken U voor uw gebed en meelevens.

